

Το πολιτικό, συντεχνιακό και οικονομικό κατεστημένο από τη μία στέλνει στα καλύτερα τα παιδιά του και από την άλλη ξιφουλκεί κατά της ίδρυσης νέων

## Με θέμα τα κολέγια

**Η** Εορτή της Αποφοίτησης, το Commencement, η απαρχή της νέας ζωής των αποφοίτων του 2008 για τα ιστορικά Κολλέγια Αθηνών και Ψυχικού είναι ένα ακόμα γεγονός που εδώ και οκτώ δεκαετίες επικυρώνει ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο το οποίο οδηγεί στα καλύτερα πανεπιστήμια της υφηλίου...

Οι τελετές της αποφοίτησης και της επιβράβευσης όμως απουσιάζουν παντελώς από το δημόσιο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η έννοια της σχολικής κοινότητας απουσιάζει επίσης, παρά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα δημόσια Λύκεια της χώρας μας έχουν κάθε χρόνο εξαιρετι-

τή διέξοδο σπουδών και κοινωνικής αποκατάστασης...

Η πολιτική υποκρισία ενός ιδιότυπου δεξιού και αριστερού κρατικού ψευτολαϊκισμού έχει όμως τελειώσει· ο απόφοιτος ενός δημοσίου σχολείου και η οικογένειά του που με έξοδα, κόπους και θυσίες έχει συγκεντρώσει 17.800 μόρια βιώνει καίρια αδιέξοδα. Αναρωτιέται αν θα εισαχθεί στη Νομική της Κομοτηνής, προβληματίζεται για τις εναλλακτικές επιλογές των σπουδών του και προσπαθεί σε χαλεπούς καιρούς να εξασφαλίσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους της φοιτητικής μετανάστευσης...

Τις επόμενες μέρες θα γίνουμε μάρτυρες μιας υπέρτατης αντινομίας· πολιτικοί που χειροκρό-

τησαν τα δικά τους παιδιά στην τελετή της αποφοίτησης του Κολλεγίου να αντιμάχονται την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των «άλλων» κολεγίων στα οποία αναζητούν πρόσβαση γνώσης τα παιδιά των μη προνομιούχων...

Τις επόμενες μέρες συντεχνίες μακραιώνες, με θεμελιωμένα «κοινωνικά» έσοδα, θα διατρανώσουν ξανά τις αξιωματικές ατάκες «καθένας απόφοιτος κολεγίων δεν θα εγγραφεί στο ΤΕΕ και στους δικηγορικούς συλλόγους» και πλείστοι πανεπιστημιακοί θα μιλήσουν για τα αίτια του πολέμου...

Η πολιτική υποκρισία με τη

μανδήλα του λαϊκισμού επιδοτεί όμως την ιδιωτική παιδεία εκτός των εθνικών μας συνόρων. Εχουμε αντιληφθεί ότι Ελλαδίτες υποψήφιοι εδώ και χρόνια υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους στη Μεγαλόνησο Κύπρο αντιστρέφοντας την πραγματικότητα παλαιότερων δεκαετιών που οι Κύπριοι πολίτες σπούδαζαν σε ελληνικά πανεπιστήμια...

Εχουμε αναλογιστεί το τι συμβαίνει στην εθνική μας περιφέρεια στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη Σόφια και το Βουκουρέστι μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τη Λευκωσία;

Το κλειστό πολιτικό μας σύστημα αφουγκραστεί επιτέλους τον απόηχο της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για τους αποφοίτους ενός κατώτερου θεού που βιώνουν την αβεβαιότητα της επιτυχίας και των σπουδών στην πρώτη τους επιλογή, τις αποτρεπτικές παροτρύνσεις των γονέων τους που δεν αντέχουν το οικονομικό κόστος των σπουδών μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους και αστοχίες με κοινωνική ευαισθησία υπέρ των αδυνάτων...

[www.hagitegas.gr](http://www.hagitegas.gr)

\*Τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΦΕ)

**Εχουμε αναλογιστεί το τι συμβαίνει στην εθνική μας περιφέρεια στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη Σόφια και το Βουκουρέστι μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τη Λευκωσία;**

κές επιτυχίες αριστούχων της ζωής και του σχολείου. Καμία τελετή επιβράβευσης όμως δεν τις ανάγει στο κοινωνικό τους ύψος...

Το πολιτικό, οικονομικό και συντεχνιακό κατεστημένο της χώρας που νιώθει την υπέροχη γονική περηφάνια για τα παιδιά του στην αυλή και τα προύλαια του ιστορικού Μπενάκειου απέχει από τη μέση ελληνική πραγματικότητα και προδήλως την αγνοεί. Στέλνει τα παιδιά του στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία, επιλέγει το International Baccalaureate, το περίφημο Διεθνές Απολυτήριο, που οδηγεί σε σπουδαία πανεπιστήμια και ξιφουλκεί, κατά τα άλλα, ενάντια σε μορφές της ιδιωτικής παιδείας που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό του μέσου Έλληνα, αποτελούν όμως τη μόνη θεμιτή και προσι-

